

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,

Dank dat ik hier vanavond in mag spreken.

Mijn naam is Corry Biemond en ik ben predikant binnen de Protestantse Kerk alhier.

En weer is er in onze gemeente een discussie over de opvang van vluchtelingen.

Nu niet meer over acute opvang maar over een eventuele bereidheid meer statushouders een plaats binnen onze gemeente op te nemen dan strikt noodzakelijk.

En opnieuw is er protest.

Ik betreur dat zeer, graag had ik gezien dat ook onze stad een noodopvang had aangeboden, dat we evenals bijvoorbeeld in Tholen hadden kunnen laten zien dat we bewogen zijn met het lot van onze medemensen in nood.

Daar in Tholen heb ik – als geestelijk verzorger- het verhaal van enkele van de vluchtelingen gehoord.

Een chirurg met zijn gezin uit Aleppo, toen ze op een avond thuis kwamen na werk en school, was hun huis geconfisqueerd door strijders tegen de regering. Ze mochten zelfs geen kleding voor de kinderen meer uit hun huis halen.

Een jonge man, met twee kleine kinderen uit Homs gevlucht. Zijn vrouw gedood bij een bomaanslag door de troepen van Assad.

De kinderen doodsbang voor elk hard geluid.

Het zijn verhalen die je aangrijpen, en je dankbaar maken voor de vrijheid en veiligheid waarin wij leven. En je begrijpt dat ook anderen daar naar verlangen.

Natuurlijk hoor ik ook dat er met deze vluchtelingen uit oorlogsgebied ook economische vluchtelingen mee komen, mensen die geen gevaar lopen in hun eigen land.

En ook ik maak me zorgen om mogelijke “Keulse toestanden” maar dat alles ontslaat ons niet van onze christelijke plicht onze medemens nabij te zijn.

Het mag niet zo zijn dat de goeden lijden onder de kwaden, dat er geen plaats is voor de slachtoffers van oorlog en geweld.

Zij hebben recht op veiligheid voor hen zelf en voor hun kinderen.

We mogen van hen verwachten dat zij onze normen en waarden respecteren en zich inspannen om in onze samenleving te integreren. Voor wie zich intolerant of gewelddadig gedraagt, is geen plaats.

Geachte gemeenteraad, geacht college,

sinds oktober staat Steenbergen in ons land symbool voor het verzet tegen hulp aan vluchtelingen.

Het is mijn droom dat na deze avond onze stad genoemd wordt als het keerpunt in het vluchtelingen debat, een stad die ruimhartig plaats maakt voor mensen als die chirurg uit Aleppo, die schoenmaker uit Homs. Mensen als u en ik die de pech hadden slachtoffer te worden van een wrede oorlog.

Zoals ik ook eerder heb gezegd: vanuit mijn achterban komt zeker hulp om hen bij de integratie te begeleiden

ds.Corry Biemond