

From: Leven met de Aarde [REDACTED]
Sent: donderdag 9 augustus 2018 8:55:48
To: [REDACTED]
Cc: blauw vuur
Subject: Tafel van 12 Brief 10: 8-8 2018 Nieuw leven, opstandingsleven

Betreft: aandacht vragen voor het geluk en welzijn van ieder met de aarde.

Wereld overshootday was dit jaar op 1 augustus <https://www.kiemt.nl/nieuws/earth-overshoot-day-2018-valt-op-1-augustus/>



Earth Overshoot day 2018 valt op 1 augustus. - Kiemt

www.kiemt.nl

Het is vandaag Earth overshoot day. De dag dat wij alle resources die de aarde in 1 jaar kan herstellen hebben opgebruikt. Het is het vroegste moment ooit dat Earth Overshoot Day valt. De NOS legt het in bijgaand filmpje heel goed uit: Wij willen dat deze dag van de kalender verdwijnt, kiem je mee?

Etten, woensdag 8-8- 2108

Geachte mensen, beste vrienden in de gemeente,
Ambtenaren, gekozenen, College van B&W, benoemde burgemeester, Raadsleden, Schaduwfracties, Politieke Partijen,
Aspirant Leden,

Allereerst heel veel dank voor alle reacties op onze brief van 7-7. Wij merken hoe serieus u omgaat met de onderwerpen die wij een accent willen geven. Succes met het geven van een vervolg op alles wat wordt ondernomen ten goede. Waar nodig nemen wij t.z.t. contact met u op.

Vandaag is het 8-8-18

Het getal acht heeft net als andere getallen een bijzondere betekenis.

Hier volgt een link gevonden met Google:

8 Nieuw leven, Opstandingsleven, Nieuw begin

Tijdens de zondvloed waren er acht zielen in de ark (Gen 6, [1Pe 3:10-22](#)). In Israël moest al wat mannelijk was, besneden worden op de achtste dag ([Exo 22:29-31](#)). De westkant van de tabernakel, die bestond uit zes planken, werd acht planken breed door toevoeging van twee hoekplanken ([Exo 26:22-25](#)). Er zijn acht wondertekenen in het evangelie van Johannes.

Acht heeft dus te maken met nieuw leven, opstandingsleven.

Bij de oude Grieken was acht het getal van rechtvaardigheid. 8 is 4+4 en dat weer 2+2 en dat weer 1+1 Omdat het een derde macht is van 2x2x2, is het ook het symbool van overvloed. De opstandig van Jezus wordt vaak gezien als de achtste dag van de Schepping. Doopfonten hebben dan ook vaak een achthoekige vorm.

Wat heeft dit met uw werk en de gemeenschap van de gemeente te maken?

In de gemeente Oude IJsselstreek kregen we bezoek van wethouders uit Laarbeek. Zij vertelden over hun aanpak in de gemeente om meest groene /duurzaamste gemeente van Europa te kunnen worden. Een verslag vindt u op www.rvk-oudeijsselstreek.nl, U ziet daar ook de presentatie van Michel Brands beleidsadviseur duurzaamheid van de gemeente Laarbeek.

Wanneer u wilt kunnen wij een ontmoeting regelen voor u met mensen uit Laarbeek.

Maar ook in Nijmegen weet men veel te bereiken. Zou u met Nijmegen en/of Laarbeek in contact willen komen? Misschien heeft uw gemeente ook wel de competitie aangegaan om groenste of duurzaamste te worden?

De grote vraag is hoe wordt het gedrag van de mensen met wie wij wonen en werken meer duurzaam, raken we van onze verslavingen af en gaan we eenvoudige zaken waarderen, zoals openbaar vervoer en schoonheid dicht bij huis? Hebben we wat over voor een ander zonder iets terug te verwachten? Als dat zo is, alleen dan kunt u beslissen op grond van het realiseren van zo min mogelijk energieverbruik, een CO₂ neutrale gemeente, met gebruikt weinig energie voor vervoer van mensen en spullen. Zo'n gemeente neemt geen projecten aan die onnodig veel energie vragen, het graven van tunnels, en slopen van gebouwen met het vergruizen van beton.

Leven met de Aarde maakt zich zorgen om de vele vervoersbewegingen die worden uitgevoerd om via het internet bestelde, vaak in plastic verpakte, producten af te leveren bij de burgers.

Wat vroeger gewoon terloops in een winkel werd aangeschaft, wordt nu via een speciale rit bezorgd. Zijn mensen zich wel bewust van de nadelen, en wat kan de gemeente doen om daarin een goed nieuw begin te maken, niet gestoeld op gemakzucht en consumeren alleen? Kan de gemeente een rol spelen bij groeiend bewust zijn?

Zouden in uw gemeente mensen weer meer zelf kunnen maken en ook repareren? Leven met de Aarde vraagt zich af hoe we elkaar daarbij kunnen stimuleren, want alles lijkt geld-gestuurd, en dat wat voordelig is gebeurt.

In uw gemeente heeft u vast ook mensen, speciaal voor duurzaamheid. Wat belangrijk is, is dat iedere inwoner weet wat hem/haar te doen staat. Dat nieuwe leven, opstandingsleven heeft te maken met weigeren dingen te doen die schaden. Heeft te maken met respect voor elkaar, de ander en jezelf. Dat respect kan o.a. groeien als mensen een onvoorwaardelijk basisinkomen kunnen ontvangen. Hebben wij u al eens gevraagd wat dit zou betekenen voor de boeren en hun gezinnen, boeren die vaak geen opvolger kunnen krijgen vanwege de grote risico's en het harde werken. Wanneer u geen agrariërs heeft in uw poort, heeft u wel een andere groep die moet werken onder wisselende omstandigheden, seizoenarbeid doet. Uw gemeente zou kunnen starten met een onvoorwaardelijk basisinkomen voor agrariërs... maar is dat dan wel onvoorwaardelijk? Zij zouden tegelijkertijd hun bedrijf kunnen verduurzamen, door geen gif en kunstmest meer te gebruiken, en vervolgens is het nodig een goede prijs voor een goed product te realiseren in een lokale markt. Daar moeten wij aan denken nu het zo uitzonderlijk lang droog is. In de derde week van september vieren we de week van het basisinkomen. Wellicht kan ook uw gemeente daarover discussie organiseren? Wij horen het graag wanneer u deze uitdaging oppakt.

Wij zijn benieuwd of u al kennis hebt gemaakt met het werk van Jan Steven van Dijk in Schagen? Natuurlijk is geluk niet het enige criterium dat belangrijk is. Daarbij komt energie besparen, biodiversiteit versterken en ook goed zorgen voor gezond water en bewustwording van de plek van ons mensen in het geheel. Het mag dus o.i. niet zo zijn van "u vraagt en wij draaien". Ook is niet elke vorm van werkgelegenheid "zalig makend". Er is een herdefiniëring van werk en beloning nodig, omdat heel veel werk dat nu niet betaald wordt, wel degelijk essentieel is voor de ontplooiing van elk persoon in het samen leven.

Wat mensen zelf zien als waardevol om te doen zou moeten worden gestimuleerd. Op Canvas is een reportage te zien uit Kenia, waart mensen veel vrijheid wordt gegeven. Toepassen wat je weet is toegepaste kenniseconomie. Om ellende te voorkomen is het nodig dat we veel weten en zorgvuldig zijn. Scholing en onafhankelijkheid zijn belangrijk.

Ziet u erop toe dat de middelen die vrij komen voor goed onderwijs ook inderdaad gebruikt worden ten behoeve van de leerlingen zelf? Er zijn vaak dure uitzendbureau's waardoor veel geld oneigenlijk verdwijnt.

De wethouder uit Laarbeek riep ons op om burgerlijk ongehoorzaam te worden, omdat wetten niet altijd passen bij wat nodig en goed is. Meer binding in de samenleving en minder egocentrisme. Het kan groeien als mensen weer door krijgen

dat het mooi is om dingen samen te doen, binnen de grenzen van wat de aarde kan bieden. Kate Raworth roept daartoe op. Heeft u mogelijkheden om dat toe te passen en wereld overshootday te gaan vieren als een uitdaging voor vernieuwing? Kunt u onderzoeksvragen neerleggen bij uw wetenschappelijke instituten / hogescholen? Welke vragen vindt u belangrijk?

Wij wensen u een heel mooie zomer en genoeg recreatie om een beroep te kunnen doen op het nieuwe leven, waarbij mensen niet alleen aan zichzelf en het inkomen denken, maar open staan voor het geheel van het samen leven en groeien ook in spiritueel opzicht.

Misschien kun u iets doen met het getal acht, ook vanwege het Lemniscaat

Met hartelijke groet, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]