



## RAADSMEEDEDELING

---

Onderwerp: Oorlog Oekraïne

---

Steenbergen, 3 maart 2022

Beste (burger)raadsleden,

De ene grote crisis is nog niet klaar, of de volgende heeft zich helaas al aangediend. En zoals "corona" zich niet liet voorspellen, valt nu ook met geen mogelijkheid te zeggen hoe de Russische invasie in Oekraïne zich de komende tijd gaat ontwikkelen en wat daarvan de consequenties zullen zijn.

Sinds een week kijkt heel de wereld met lede ogen toe hoe – voor ons relatief dichtbij huis – een vreedzaam land wordt geannexeerd. Een land dat formeel weliswaar niet tot de Europese Unie behoort, maar binnen Europa wel als een bondgenoot wordt beschouwd en ook als zodanig wordt ondersteund.

Wereldwijd wordt de inval bovendien scherp veroordeeld en op alle mogelijke manieren geprobeerd om zowel de Oekraïense strijdkrachten als de bevolking terzijde te staan in hun overlevingsstrijd. De trieste waarheid is dat er nu al veel te veel onschuldige slachtoffers zijn gevallen.

Ondanks het dappere verzet van de Oekraïners, moeten we ervan uitgaan dat het geweld van Rusland te machtig zal zijn en president Poetin lijkt nergens voor terug te deinzen. Getuige ook zijn oproep om kernwapens op scherp te zetten.

Dit alles noopt ons, in navolging van de coronacrisis, om onszelf ook als gemeente voor te bereiden op alle denkbare scenario's die op ons af kunnen komen. Allereerst is in overleg met alle fractievoorzitters besloten om onze solidariteit te tonen met de inwoners van Oekraïne, door bij het gemeentehuis de Oekraïense vlag in top te hijsen.

Tegelijkertijd blijkt ook nu weer hoe solidair onze inwoners zijn als het erop aankomt. Waar in coronatijd de helpende hand dichtbij huis werd geboden, worden nu hulpgoederen ingezameld voor de bevolking van Oekraïne.

Die betrokkenheid zullen we naar alle waarschijnlijkheid ook de komende periode hard nodig hebben, om de gevolgen van deze onbegrijpelijke oorlog met elkaar het hoofd te kunnen bieden.

Daarbij moet onder meer worden gedacht aan de opvang van Oekraïners, die geheel en al begrijpelijk proberen een veilig heenkomen te vinden buiten hun eigen landsgrenzen. Eens te meer blijkt vandaag de dag dat onze vrijheid geen vanzelfsprekendheid is.

Het moeten vluchten van huis en haard, vaak zonder te weten welk lot je dierbaren te wachten staat... we kunnen het ons nauwelijks voorstellen, maar het is de keiharde realiteit.

Het doet mij goed te mogen constateren, dat er ruimschoots draagvlak binnen uw raad is om open te staan voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Gecoördineerd vanuit onze Veiligheidsregio, wordt op districtsniveau nader overlegd hoe we hier samen het best mee om kunnen gaan. De burgemeesters in ons district onderhouden hierover met elkaar nauwe contacten.

Lokaal acht ik het noodzakelijk om, in navolging van de coronacrisis, een bestuurlijk en een ambtelijk kernteam in te stellen, zodat we op alle fronten zo effectief mogelijk kunnen schakelen. Hiervoor worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk de nodige acties ondernomen.

Het mag voor zich spreken dat ik uw raad op de hoogte houd van de ontwikkelingen zodra daar aanleiding toe is en laten we er met z'n allen vertrouwen in houden dat er snel een einde mag komen aan deze verschrikkingen.

Daarop hopend,

Uw burgemeester,



Ruud van den Belt